



lukaskerk

Februari 2023
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 30

nummer 2

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@gmail.com

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van maart 2023*

uiterlijk maandag 13 februari

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Kerkbalans 2023	Petra Hamerslag, kerkrentmeester	4
Kleedjesmarkt voor de talentenmeter	Margriet Quarles	4
Anders vieren	Ds. Jannet van der Spek	5
Lukaskerk "warmte"	Petra Hamerslag	6
Bijbellezen op woensdag	Ds. Jannet van der Spek	6
Wereldgebedsdag 3 maart	Christine Scheurkogel	7
Jour der senioren 15 februari en ouderenviering	Erwin de Fouw en Christine Scheurkogel	8
Seniorenkring	Els Pellen	9
Ontmoeting en inspiratie	Frederik Ekkelboom	9
Veertigdagentijd: doet u mee met VVV?	Karin Astrid Siegmann	10
Agenda februari 2023		11
Vrouwenproject Lubumbashi/Congo	Waltraut Stroh	16
Uit de keuken van Respijthouse Martin	Corrie Hoogendoorn	18
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	19
Lief en leed delen	Berdien Penning	20
Foto's kinderkerstfeest	Luther Heraut	21

Kerkbalans 2023 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

Eind januari of begin februari ontvangt u de brief of e-mail over de actie Kerkbalans 2023. De e-mail kan in uw spam terecht komen, let u daar s.v.p. op? Heeft u geen brief of e-mail ontvangen, neem dan contact met mij op.

De inhoud van onze brief spreekt voor zich, ons tekort loopt langzaam maar zeker op. Voor 2023 voorzien we een tekort van minimaal € 50,000 op de verwachte kosten van € 136,000 (dat is 37%). Daarnaast is de grote onzekere factor ook voor ons de prijs van gas en elektra, hoe kun je dat begroten in deze tijd? We doen er alles aan om daarop te besparen, maar in de praktijk valt het maken van grote stappen daarin soms tegen. Vaak moet er eerst flink geïnvesteerd worden en dan proberen we creatieve oplossingen te verzinnen. Gelukkig hebben we in de eigen gemeente veel creatieve geesten en mensen met de bekende twee rechterhanden.

De Kerkenraad hoopt dat u ook dit jaar weer gul wilt geven en is u dankbaar voor uw steun! Samen dragen we zo bij aan het kerk kunnen zijn en blijven in de Haagse Binnenstad.

Petra Hamerslag, petra_hamerslag@hotmail.com

..*

Rommelmarkt, kleedjesmarkt, geld voor de talentenmeter

Door: Margriet Quarles

De verhalenkamer is opgeruimd, en er zijn wat spullen die daar niet meer gebruikt kunnen worden, maar misschien heeft u er nog wel een bestemming voor.

De zolder is opgeruimd en ook daar staan nog wat spullen die de lukaskerk niet meer wil, maar u misschien wel. U heeft thuis misschien nog wat spullen staan, die u niet meer gebruikt, maar wel of niet wegdoen, daar bent u nog niet uit.

Op 12 en 19 februari is er na de viering een kleine rommelmarkt. De Lukaskerk biedt haar overvloedige spullen aan, en u mag uw spullen aanbieden. Het is wel de bedoeling dat u weer mee terug naar huis neemt wat u niet verkocht heeft. Anders moeten wij het weggooien, en dat wilt u ons niet aandoen.

De opbrengst van de verkochte spullen is bedoeld voor de talentenmeter.

..*

Anders vieren

Door: ds Jannet van der Spek

Op 22 november hebben we een gemeentegesprek gehad over vieren zonder predikant. Dit gesprek had een dubbele aanleiding. Vieren zonder predikant /theoloog biedt kansen voor nieuwe vormen van vieren, betrokkenheid en geloofsgesprek. Daarnaast is er de zorg of we in de toekomst nog wel voldoende predikanten/theologen kunnen vinden om bij ons voor te gaan terwijl we wel graag elke week op zondagochtend willen blijven vieren. De Lukaskerk heeft al ervaring met allerlei vormen van vieren zonder predikant, bijvoorbeeld de Taizévieringen en de vieringen op woensdag. De vieringen in de Goede Week worden al jaren voorbereid samen met de Ekklesia. En bij de kaarsenboom heeft iedereen de kans zijn of haar gebed uit te spreken.

De uitkomst is kort samengevat dat er zeker animo is voor andere vormen van vieren waar gemeenteleden een grotere rol in hebben en mee voorbereiden en daar zijn ook veel ideeën voor. Tegelijk gaven de meeste mensen aan dat zij hechten aan de inbreng van een theoloog in de voorbereiding en uitvoering van een viering. Een uitgebreider verslag kun je opvragen bij Els Bisschops. Mirjam Rigterink maakte een podcast waarin drie mensen spreken over vieren zonder predikant of voorbereid door gemeenteleden. Die podcast is aan te vragen bij Jannet van der Spek.

De kerkenraad wil komend jaar experimenteren met verschillende vormen van vieren.

11 juni en 8 oktober	Taizéviering
6, 7, 8 en 9 april	Vieringen in de Goede Week, Pasen
21 mei	Kringviering (trekker Margriet Quarles)
4 juni	Themaviering (trekker Jannet vd Spek)
16 juli	Stilteviering (trekker Mirjam Rigterink)
3 september	Viering voorbereid door de Groene Lukas

Nog een datum te zoeken voor een gezinsviering met *Godly Play*.

Voor de voorbereiding van de vieringen in de Goede Week kun je je al aanmelden bij Jannet vd Spek, domineelukaskerk@gmail.com

..*

Lukaskerk "warmte"

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

Eind vorig jaar is er gevraagd of u, als u het kon missen, de overheidsbijdrage van € 190 als tegemoetkoming voor de hogere energiekosten bij u thuis wilde overmaken naar de Lukaskerk ter bestrijding van de hoge energiekosten. Tot nu toe hebben wij € 1800 mogen ontvangen, een mooi bedrag. Hartelijk dank daarvoor!

..*

Bijbellezen op woensdagmiddag

Door: ds Jannet van der Spek

1x keer per maand bijbellezen op woensdagmiddag. We lezen de tekst die de zondag erna op het rooster staat en leggen daar onze eigen verhalen en vragen naast. Info en aanmelding bij Jannet van der Spek: domineelukaskerk@gmail.com

Start 22 februari om 15.30 uur

..*

Eerste vrijdag van maart

Door: Christine Scheurkogel

We zijn, als ik dit schrijf, volop in de week van gebed voor de eenheid, die is doordacht dit jaar in Minnesota (USA). De foto hiernaast is tijdens zo'n viering in de Lukas genomen.

Maar graag herinner ik u eraan dat elk jaar op de 1^e vrijdag in maart een dag van gebed is, die al oudere papieren heeft: de Wereldgebedsdag, die door vrouwen werd begonnen.

Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Taiwan.... dat eiland, waarvan China vindt dat het geen eigen bestaansrecht heeft. Het thema is: "Zichtbaar geloven"

We zijn nog niet klaar met de organisatie in onze eigen stad.

We geven zo snel mogelijk de tijd en plaats door waar wordt gevierd. Maar u snapt dat we proberen goed te volgen wat er in de nieuwsberichten wordt gezegd over Taiwan. Vanaf de tijdgrens, vlak daarbij, start het gebed dat in elk land ter wereld wordt doorgegeven en meegedaan, 24 uur lang. Reken maar dat het op veel plaatsen moed kost om zichtbaar te geloven. In een kringviering afgelopen jaar vertelde een Chinees meisje waarom het niet meer uit te houden was in haar land – en hoe in Nederland niet wordt geloofd dat ze gevaar loopt, waardoor ze nu nog geen papieren heeft. Welkom! Ik vraag u om de dag vast in de agenda te zetten.



..*

Jour der senioren 15 februari

Door: ds Erwin de Fouw

Zoals u weet is de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag sinds 2010 via een Gandong (een bijzondere vriendschapsband) verbonden met de protestantse Beth Fagegemeente in Kusu Kusu Sereh op het Molukse eiland Ambon. In hun kerstgroet schrijven zij over hun zorgen over een inmiddels gelukkig geluwd conflict op het eveneens Molukse eiland Haruku en de wijze waarop christenen samen met moslims hebben weten te voorkomen dat het nog groter werd.

Heel graag ga ik met u in gesprek naar aanleiding van wat in deze Kerstgroet aan ons wordt geschreven, namelijk de zorgen.

Ook wij hebben te maken met conflicten. Op ons Europese continent woedt een oorlog in Oekraïne, in onze eigen samenleving bestaat verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen en groepen mensen en ook in onze eigen levens en in de kerk liggen we soms met elkaar in de clinch of verloopt het contact soms stroef.

Hoe gaan we daarmee om? Hoe kan het christelijk geloof ons helpen om conflicten niet uit de hand te laten lopen? Kan het contact met onze broeders en zusters op Ambon ons misschien inspireren?

Ik ontmoet u graag in de Lutherse kerk, op woensdag 15 februari 2023, 13.30 uur.

..*

Ouderenviering

Door Christine Scheurkogel

Op 19 februari zal weer een ouderenviering worden gehouden. Dat is een middagdienst om 14.30 in de Lutherse kerk. De viering mikt op mensen die moeilijk 's morgens in de diensten kunnen komen (zij ontvangen ook een brief als uitnodiging), maar is niet per sé aan

leeftijd gebonden. U bent daar van harte welkom – en we hopen dat u dan ook gezellig een gesprekje aanknoopt, of een handje toesteeckt.

Meer weten?

Bel Sara de Weerd-Walakutty (070-3246943)
of Christine Scheurkogel (070-3808011)

..*

Seniorenkring in februari

Door: Els Pellen

Op dinsdag 14 en 28 februari willen wij weer bij elkaar komen voor gezellige spelletjesmiddagen.

Van 13.15 tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.

Wilt u een keer komen kijken of wilt u informatie over de seniorenkring, neemt u dan even contact op met Els Pellen (tel 06 50434300). Wij vinden het altijd gezellig om nieuwe deelnemers te ontvangen.

..*

Ontmoeting en inspiratie

Door: Frederik Ekkelboom

We beginnen ons anderhalf uur met het programma de Verwondering. Annemiek Schrijver heeft een gesprek met een gast over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit. Naar aanleiding daarvan hebben we ons eigen gesprek.

Daarna luisteren we naar een lied met een mooie inspirerende tekst en kijken we waar onze verbeeldingskracht ons brengt.

Dinsdagmiddag 14 februari 2023 beginnen we om 16 uur en we stoppen om 17.30 uur. Welkom!

..*

Veertigdagentijd Met VVV de schatten van de regio ontdekken

***Door: Karin Astrid
Siegmann***

Deze veertigdagentijd ga ik aan de slag met de VVV. Ditmaal staat deze afkorting niet voor Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (ook al vind ik alle steun voor vreemdelingen en hun verkeer geweldig). Hier staat VVV voor **Ver Voedsel Vasten**.



In mijn werk leer ik veel over het geweld dat bij het telen en de productie van ons voedsel komt kijken. Dit varieert van de ontbossing van de amazone en de verdrijving van inheemse volkeren om voer voor Nederlandse varkens te telen tot hongerlonen in de Zuid-Aziatische theeindustrie. Dichter bij huis zijn de arbeidsomstandigheden in de landbouw ook vaak belabberd. Vaak weet de Poolse arbeider in de Westlandse kassen aan het begin van de maand niet hoe veel uren zij mag werken – maar wél hoe veel huur zij het uitzendbureau is verschuldigd (want dat is regelmatig zowel werkgever als huurbaas). Mondige mensen verliezen op die manier soms in een klap hun werk én huis.

Ook Nederlandse boeren klagen erover dat wij te weinig respect tonen voor diegenen die ons voedsel telen. Het blijft echter makkelijker om de ogen te sluiten voor geweld tegen mens en natuur ver weg van ons bord. Vandaar dat ik probeer om deze vastenperiode vooral voedsel uit Nederland te eten, oftewel: Ver Voedsel Vasten, VVV. Door te vasten vereenvoudigen wij ons leven. Daardoor ontstaat wellicht ruimte voor nieuwe antwoorden op prangende vragen en ideeën voor hoe het anders kan. Wie weet wat het voor inzichten oplevert. Doe jij mee?

Activiteiten februari 2022

Zondag 29 januari	Jubileum ds Fokke Fennema, feestelijke dienst in de Lutherse Kerk, voorgangers Fokke Fennema, Jannet van der Spek, Erwin de Fouw	Lutherse Kerk, let op: geen viering in de Lukas	LET OP 11.00 uur
Maandag 30 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 31 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 1 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Viering door de week, vanaf 18.00 welkom voor een kop soep	Lukaskerk	18.00
Donderdag 2 februari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00

	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 5 februari	Viering in de Lukaskerk, voorganger ds. Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Peter Crom	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 6 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 7 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.		13.30 – 15.30
Woensdag 8 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 9 februari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 12 februari	Viering in de Lukaskerk, voorganger Nienke van Dijk	Lukaskerk	10.15

	Na de kerkdienst kleine kleedjesmarkt, zie p. 4	Lukaskerk	Na de viering
	Eredienst in de Lutherse kerk, voorganger ds. Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 13 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 14 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Ontmoeting en inspiratie met Frederik Ekkelboom, zie p. 9 voor meer info	Lukaskerk	16.00
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15
Woensdag 15 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Jour der Senioren, zie p. 6 voor meer info	Lutherse Kerk	13.30
	Kringviering en maaltijd	Lukaskerk	18.00
Donderdag 16 februari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00

	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 19 februari	Kringviering in de Lukaskerk, voorganger Esther Israël	Lukaskerk	10.15
	Na de kerkdienst kleine kledjesmarkt, zie p. 4	Lukaskerk	Na de viering
	Eredienst in de Lutherse kerk, Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
	Ouderenviering	Lutherse Kerk	14.30
Maandag 20 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 21 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 22 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Bijbellezen op woensdagmiddag met ds. Jannet van der Spek	Lukaskerk	15.30
	Aswoensdag, kringviering voorganger ds. Erwin de Fouw	Lukaskerk	18.00
Donderdag 23 februari	Voedselbank	Lukaskerk	

	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 26 februari	Gezamenlijke dienst Luthers-Lukas in de Lukaskerk	Lukaskerk	10.15
Maandag 27 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 28 februari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15



..*

Rond de kerstdagen werden de ouderen van de Lukaskerk verrast met een kerststukje. Een amaryllis, altijd spannend. En dit is het resultaat.

Ans Brünings

..*

Vrouwenproject Lubumbashi/Congo

Door: Waltraut Stroh

Velen van jullie weten dat Robert Udilwa afgelopen zomer naar zijn geboorteland Congo gereisd is. Daar heeft hij o.a. de stad Lubumbashi in het zuiden van Congo bezocht waar familie van hem woont. Robert is zeer gedreven om vanuit Nederland gemeenschappen in Congo te ondersteunen en de ontwikkeling daar te bevorderen. Hij is ervan overtuigd dat vrouwen meestal de motor zijn van ontwikkeling en heeft daar tijdens zijn bezoek ook mooie voorbeelden van gezien. Hij wil daarom vrouwen ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven, om te beginnen in de omgeving van Lubumbashi. Voedsel is de basis van het leven en de vrouwen zijn in Congo verantwoordelijk voor het verbouwen van voedsel of ook het houden van kippen. Robert is ook zeer begaan met klimaatvraagstukken en wil hierin een bijdrage leveren.

Robert vertrekt 28 februari weer naar Congo. Daar zal hij van een lokale *chief* een stuk land bij een dorp buiten Lubumbashi pachten. Het gaat om land naast een rivier van in totaal 10 hectare maar om te beginnen zijn 5 hectare voldoende. Eerst moeten dan mannen met tractoren ingehuurd worden om de grond voor landbouw gereed te maken. Daarna kunnen vrouwen uit het dorp beginnen met voedsel verbouwen (maïs, cassave, soja, rijst, tomaten), kippen houden en fruitbomen aanplanten. Dat laatste is niet alleen een bron van gezond eten maar ook een belangrijke bijdrage aan het milieu. Ook visteelt is mogelijk met water van de rivier.

De oogst is deels voor de gezinnen zelf en kan deels verkocht worden. Dit helpt de vrouwen aan inkomsten en versterkt hun economische en sociale positie.

De dochter van Robert is actief bij dit plan betrokken en heeft al een groep vrouwen voor dit project maar veel meer vrouwen willen zich er graag bij aansluiten. Robert wil hun aantal tot 200 beperken.

Tot nu toe is dit project een zaak van Robert en afhankelijk van zijn financiële mogelijkheden. Ik vind het een goed initiatief en zou het mooi vinden als we Robert hierbij kunnen ondersteunen als vrienden en leden van de Lukaskerk waar hij zich zo thuis voelt. In eerste instantie gaat het nu om de pacht van het land voor een aantal maanden (€ 385 per maand), om de inzet van de tractoren, kopen van zaad en gereedschap.

Wie dit project financieel wil ondersteunen met welk bedrag dan ook, kan geld overmaken naar mijn bankrekening: [NL27 ASNB 0707 6902 69](https://www.asnb.nl/overmaken/nl27-asnb-0707-6902-69), t.n.v. W.F.Stroh, o.v.v. vrouwenproject Congo. Graag uiterlijk op 22 februari. Dan geef ik het aan Robert vóór hij naar Congo vertrekt.

Waltraut Stroh



..*

Uit de keuken van Respijthouse Martin

Door: Corrie Hoogendoorn

Je staat er meteen middenin als je de trap bent opgelopen. De centrale ruimte van het pand. Een eiland waar gekookt wordt en afgewassen. Verlengd met een grote eettafel waar de gasten een kop thee of koffie drinken, ontbijten en een lekkere warme maaltijd gebruiken.

Ik beweeg me daar en doe wat mijn hand vindt om te doen. Maak een praatje met deze en gene, vouw of strijk het wasgoed en schrik ineens op van het brandalarm. Gelukkig geen brand, maar een man, omgord met een badlaken kwam uit zijn kamer vol stoom rennen na het hete douchen!

Gelukkig wist ik wie ik bellen kon om met instructie het probleem op te lossen. Een plek om op adem te komen; dat is het!

Een andere gast heeft zijn twee weken er ruimschoots opzitten. Hij gaat nu naar een plek waar hij langer mag blijven zo zei hij. En dat is nodig voor hem. Of hij beter wordt? We weten het niet. Hij liet een jonge man komen om zijn lang gegroeide zwarte haren af te knippen en zijn stijve schouders te masseren. Zijn groezelige koffertje staat klaar met al zijn bezittingen erin. Ik ga hem missen als ik een volgende maandag weer in het logeerbed op de vrijwilligerskamer ga slapen.

Op oudejaarsavond kwam Margriet me gezelschap houden en we snoepten gevulde dadels tijdens het spelletje yahtzee aan de eettafel. Onze gast zag ze voor 'tjoklat' aan waar hij trek in had. Toen ik later wat tjoklat voor hem meenam ging hij huilen.

Zo blij zijn mensen soms met een beetje persoonlijke aandacht. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Vooral voor de slaapdiensten.

..*

Collectes van december

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie in december

04-12 Wijkdiaconie	€ 138,50
11-12 Noodopvang De Halte	€ 189,35
18-12 KIA Werelddiaconaat, jonge Syrische vluchtelingen	€ 57,20
25-12 KiA Kerstcollecte: vluchtelingenkinderen Griekenland	€ 247,90

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, december

4/12 Wijkgemeente	€ 59,75
11/12 Wijkgemeente	€ 135,80
18/12 PKN Jong Protestant	€ 26,75
25/12 Eindejaarscollecte (inclusief 31 december)	€ 293,37

Collectedoelen in februari

- 5 februari Kerk in Actie (Pakistan) en Wijkgemeente
- 12 februari Kerk in Actie (Ethiopië) en Wijkgemeente
- 19 februari Wijkdiaconie en Respijthuis HouseMartin
- 26 februari Buurt- en Kerkhuis Bethel en Jeugdwerk eigen gemeente

Kerk in Actie – Vaktraining voor jongeren in Pakistan

Kerk in Actie ondersteunt in Pakistan de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen, toelatingsexamens voor de universiteit, of het opzetten van een eigen bedrijf. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Meer lezen:

www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan

Kerk in Actie – Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië

Ethiopië wordt regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval, waardoor vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen via de kerk over nieuwe landbouwtechnieken en nieuwe gewassen die beter tegen het

veranderende klimaat kunnen. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/ethiopie

Respijthuis HouseMartin

Respijthuis HouseMartin wil een warm 'nest' zijn waar de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, kunnen verblijven om te herstellen van een griep, te revalideren na een operatie of even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase. Uw bijdrage is zeer welkom! Meer lezen: www.respijthuishousemartin.com

Buurt- en Kerkhuis Bethel

In Bethel worden mensen uitgedaagd verder te kijken dan hun eigen belangen en behoeften. Vrijwilligers en bezoekers raken hier betrokken bij mensen die anders in het leven staan dan zichzelf. Zij hebben een andere leeftijd, opleiding, cultuur, godsdienst of levensloop. In al die verscheidenheid beleven buurtgenoten verbondenheid tijdens de laagdrempelige activiteiten. Er wordt gekookt en gegeten, muziekgemaakt, gezongen en gebeden. Daarnaast is er praktische en persoonlijke hulp voor wie dat nodig heeft. Meer lezen: www.betheldenhaag.nl

Jeugdwerk eigen gemeente

Voor het jeugdwerk in onze eigen wijk en het jeugdwerk dat samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente en met STEK Jong wordt gedaan.

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk, december 2022

Door: Berdien Penning

Bloemen gaven we in de maand december aan:
Louisa (jarig), Sara (de dopeling)

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Christiaan, Wouter P. Frederik, Nelleke, Kees T., Job Becht, German Alanja, Maryam, Doris v.d. L., Elleke, Mamta, Eric T., Janny, Florence, Eefke

Een extra kaart stuurden we naar:
Corrie (haar zoon werd 50) en Janke Ottema

..*

Voor de kinderen

Terugblik op het kinderkerstfeest, uit de Luther Heraut Lutherse kerk op 24 december

Wat een feesten hebben we gevierd! Weet je nog, de zondagen van advent waarin de voormoeders van Jezus, Tamar, Rachab, Ruth en Batseba ons steeds dichterbij het licht van de kerststal brachten? Met heel veel kinderen, jullie ouders, oma's en opa's konden we het kerstverhaal, dat Jolien had bedacht, helemaal echt meemaken. Jullie speelden zelf mee of keken hoe de voormoeders als beelden in een donker park tot leven kwamen.



Ze hielpen een groep kinderen die op zoek waren naar een plek waar het licht is, een plek waar geen ruimte is voor ruzie, maar waar ze kunnen zien en horen hoe het beter kan en mooier. En... ze hebben

de stal gevonden waar Jozef en Maria heel blij het kind Jezus in de armen hadden en aan iedereen die het wilde lieten zien. Het werd erg druk in de stal met jullie als engelen, herders en schapen. Met vrolijke dans en zang kwam er een eind aan deze mooie kerstviering!



Foto's: Marianne Grund-van Wattum en Corneliën Luirink

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900 **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100 **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor
het wijkblad, zondagse liturgieën)

NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw
naam en adres

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-den Haag.nl

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via
lukaskerk@hotmail.com

Pagina's 11 t/m 15

rooster activiteiten in februari

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

